



# Stadsklooster

ZUTPHEN

## Avondgebed

19.15 uur: oefenen van de psalm

Wie dat wil kan een kaarsje bij de kloosterkaars branden  
In stilte bereiden we ons voor op het avondgebed

De voorganger ontsteekt een kaars aan de kloosterkaars

*(wij gaan staan)*

*I:*  
Heer, o-pen mijn lippen.

*II (allen):*  
Mijn mond zal zingen van uw eer.

*I:*  
God, kom mij te hulp.

*II (allen):*  
Heer, haast U mij te helpen.

*allen:*  
Eer aan de Vader en de Zoon en de hei-li-ge Geest  
zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeu-wen. Amen.

\*  
Hal-le - lu - ja.

### Lied

*(hierna gaan wij zitten)*

## Kort moment van stilte

**P**salm (uit *Heel mijn ziel*)

## Bijbellezing

Heer, Gij hebt woor-den van eeu-wig le - ven;  
wij dan - - ken U.

**Stilte** (10 minuten), dan klinkt 3x een klankschaal of muziek  
*Welke woorden uit de tekst raken je vandaag?*

## Gebeden

*In de stilte noemen wij voornamen die wij bij de Eeuwige neer willen leggen in het vertrouwen dat God weet waarom wij haar/hem noemen.*

**Onze Vader** (ieder zoals je dat gewend bent te bidden)

## Taizélied

### Afsluiting (staande)

vg: Heer, wees met onze stad,  
haar bewoners en haar werkers, haar kerken en bestuurders.  
Waaï met uw Geest door straten en huizen.  
Zegen met uw zegen onze harten, onze gedachten en onze daden  
opdat wij één zijn.

Ga in de kracht die je gegeven is  
in eenvoud  
in vrolijkheid  
in vriendelijkheid  
op zoek naar liefde  
en de Geest zal met je gaan

allen: Amen

*Wij volgen het licht de wereld in*